

**Parshas Truma:**

**What is the description of a true jewish "leader"?**

**By: Rabbi Levi Y. Garelik**

- 1. Why does Hashem say that the Yidden should "take" a donation rather than "give" a donation?**
- 2. Why does Rashi explain what is "שש" linen? We already know that from previous places in the Torah?**
- 3. Why does Rashi bring Rabbi Tanchuma?**
- 4. Why did Yakov plant trees in Egypt for the Yidden to have when they build the Mishkan? There was plenty of wood in the desert (as the Ebn Ezra and Baalei Hatsofos explain?)**
- 5. What is the relevance to our times?**
- 6. What is the "Roshei Teivos" acronym of the word נשיא (Nossi)?**

**Based on Likutei Sichos vol. 31 pages 142-148 and others**

**מיוסד על לקוטי שיחות חלק לא ע' 142-148.**

המקורות:

**1. פרשת תרומה בתחלתה: א. וידבר ה' אל משה לאמר. ב. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו heart inspires him תקחו את תרומתי. ג. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחושת. ד. ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים. ה. ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים ועצי שיטים.**

**2. רש"י פסוק ד: ותכלת – צמר צבוע בדם חלזון, וצבעו ירוק. וארגמן – צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן. ושש – הוא פשתן.**

נשאלות השאלות:

1. רש"י לא פירש מה זה "ארגמן"?

2. למה מפרש ש"ש"ש" הוא פשתן? והרי:

**3. מקץ מא, מב: ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד הזהב על צווארו. רש"י: בגדי שש – דבר חשיבות הוא במצרים.**

נמשיך:

**4. רש"י פסוק ה: ועצי שיטים – ומאין היו להם במדבר? פירש רבי תנחומא, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים cedars למצרים ונטעם, וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים.**

נשאלות השאלות:

1. מהו הקושי בפסוק שרש"י צריך להסביר?

2. למה מתחיל רש"י עם ומאין?

3. למה לא מביא כמן שכתב האבן עזרא?

**5. אבן עזרא על הפסוק: יש מקדמונינו שאמרו, שיעקב אבינו נטעם וישראל הוציאם ממצרים במצוות משה והראיה וכל אשר נמצא אתו, כמו: התכלת והארגמן.**

ויש לתמוה למה נאמר: **אשר נמצא אתו לצרכו** ואם אמרנו כן, יש לתמוה למה הוציאו עצי שיטים, כי מה צורך יש להם?! **ועוד:** הנה המצרים חושבים כי לזבוח הם הולכים ואחר כך ישובו ועל כן השאילום, ואיך יוציאו קרשים רבים אורך כל אחד מהם עשר

אמות... והם עברו על מצרים מקום המלוכה? ומה הייתה תשובה לשואליהם למה יוליכו עצי שטים והם הולכים לזבוח דרך שלשת ימים?! והנה, לא ידענו אם קבלה הייתה היא ביד אבותינו שממצרים הוציאו גם אנחנו נסור אל משמעתם. ואם סברא היא, יש לבקש דרך אחרת. ונאמר: כי היה סמוך אל הר סיני יער עצי שטים. ובבאם שם אמר להם ששם יתעכבו הרבה ואין עליהם ענן כאשר פירשתי. אז עשה כל אחד סוכה...

**6. דעת זקנים מבעלי התוספות:** ובמדבר היו שם יערים גדולים forests שנטלו משם אותן עצים הקרויים שיטים, דכתיב וישב ישראל בשיטים...

עוד קושיא: למה מביא "רבי תנחומא"?

\* \* \*

והביאור – כרגיל – במילה אחת:

**7. פסוק ב.** דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. ג. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם...

מהו הפירוש "תרומה"?

**8. רש"י: תרומה - הפרשה, יפרישו לי מממונם נדבה.**

דהיינו שהדברים האלה כבר היו ברשותם,

ולכן שואל רש"י "ומנין" וכו'? איך היו בידם "מן המוכן" עצי שיטים?

ומתרץ רש"י: יעקב אבינו...

\* \* \*

ועפ"ז יובנו גם השאלות ששאלנו על תכלת וארגמן וכו'.

דלכאו' אינו מובן מאין הי' להם צבעים? למה שיקחו צבעים במדבר? כי היו להם הרבה צאן:

**9. בא י, ט: ויאמר משה בנערנו ובזקננו נלך בבננו ובבנותנו בצאננו  
ובבקרנו נלך**

**10. בא יב, לז-ח: ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכתה... וצאן ובקר  
מקנה כבד מאוד.**

ועד"ז בנוגע ל"שש", למה רש"י מפרש שזהו פשתן? כי

**11. בראשית ב, י: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד  
והי' לארבעה ראשים. שם האחד פישון...**

**12. רש"י: פישון – הוא נילוס נהר מצרים, ועל שם שמימיו  
מתברכין ועולין ומשקין את הארץ נקרא פישון כמו "ופשו  
(increase) פרשיו". דבר אחר "פישון" שהוא מגדל פשתן, שנאמר  
על מצרים "ובושו עובדי פשתים".**

**13. בא יב, לו: וינצלו את מצרים.**

\*

אבל עכשיו צריך להבין לאיך גיסא. למה טאקע יעקב נטע ארזים וכו', יותר ממאתיים שנה  
לפני זה! ולא היו יכולים לקנות?

**14. פירש רבי תנחומא, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין  
ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וצוה  
לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים.**

עצי שיטים עבור המשכן יכולים לקנות, אבל יעקב רצה לעשות תנחומין, לנגד עיניהם

ועפ"ז יובן גם "והביא ארזים למצרים" דלכאו' למאי נפק"מ?

להראות הקשר לארץ ישראל, לשורש שלהם.

\* \* \*

יותר בעומק:

15. **בראשית רבה פט"ז ד: כל המלכיות (והגליות) נקראות על שם מצרים.**

16. **רבנו בחיי ולקוטי תורה פרשת מסעי: גלות נמשל להליכת בני ישראל במדבר, ותכלית ההליכה לבנות משכן במדבר עד הבית המקדש השלישי.**

הכח להתגבר על זה, ה"ארזים":

17. **תהילים צב, יג: צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה**  
The  
Zadikim will flourish like a palm tree, they will grow tall like  
a cedar in Lebanon.

הבה נסתכל מה קרה עם הקרשים האלה:

18. **תרומה כו, טו: ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים.**

19. **כלי יקר על הפסוק: הקרשים – בהא הידיעה, היינו אותם ארזים שנטע להם יעקב במצרים סימן לדבר, "הקרשים למשכן" עולה למספר "יעקב אבינו נטע להם ארזים במצרים" כי מספר שניהם תתרצ"ה, יעקב אמר לו להקב"ה במה תתרצה, pardon, satisfy על מעשה העגל? והשיב לו הקב"ה בעצי שיטים.... [ועוד] עצי שיטים עומדים.. העומדים ומוכנים לכך, כי זהו משמעות עומדים בהרבה מקומות בדבר העומד ומוכן לכך, ובא הרמז בארזים אלו, למה שנאמר צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה,**

- ומאחר שגוף הצדיק נמשל לארז זה על כן השכין הקב"ה שכינתו  
תוך מחיצת עצי ארזים... בני ישראל
20. **לקוטי שיחות כאן:** ובפרטיות יותר הם רמז על נשיאי ישראל  
(לשון התנשאות) שעומדים באופן דהתנשאות (ישגה) כארזים.
21. **מגלה עמוקות אופן פד. עה"ת ריש פרשת ויחי. קהלת יעקב  
מע' רבי: נשי"א ניצוצו של יעקב אבינו**

למה דוקא יעקב אבינו, למה לא אברהם אבינו או יצחק אבינו?

כי יעקב יש לו המעלה הזו להיות ה"תנחומין" וכו' של כלל ישראל במשך הגלות.

וזוהו תפקידו של נשיא להראות לעם ישראל שמקומם זה לא בגלות אלא א"י וכו'.