

ותן טל ומטר לברכה

בחזן לארץ, בשנה זו, ביום חמישי בערב, ז' כסלו, בתפילת ערבית, בברכת "ברך עלינו", מתחילין לומר "ותן טל ומטר לברכה". וזה נמשך עד ערב פסח במנחה הבעל"ט.

שכח ותן טל ומטר ונזכר:

1. לפני שאמר "ברוך אתה" ה' מברך השנים", חוזר ל"ותן טל ומטר לברכה" וממשיך "על פני האדמה ושבענו מטובך וכו'".
2. אמר "ברוך אתה" ה' מברך השנים" ועדיין לא התחיל "תקע בשופר", אומר כאן "ותן טל ומטר לברכה. תקע בשופר וכו'".
3. התחיל "תקע בשופר" – ממשיך עד אמצע ברכת "שמע קולנו" ואומר "ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, ותן טל ומטר לברכה, כי אתה שומע וכו'".
4. נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה" ה' שומע תפלה" לפני שהתחיל "רצה", אומר "ותן טל ומטר לברכה. רצה וכו'".
5. אם התחיל רצה ועדיין לא אמר היהיו לרצון השני (שבסוף העמידה) חוזר לברכת השנים "ברך עלינו וכו'".
6. אם אמר היהיו לרצון השני, חוזר לראש התפילה.
7. בימי החול, אם נזכר בתפילה שלאחרי' - מתפלל ב' שמונה עשרה.
8. אם שכח בערב שבת במנחה, אינו מתפלל ב' עמידות בתפלת ערבית דשבת.
9. אם הוא מסופק אם אמר ותן טל ומטר, הנה במשך הל' יום הראשונים, החזקה היא שאמר כהרגל לשונו, וצריך לחזור התפלה. אחר ל' יום אין צריך לחזור.

בברכת חודש הגאולה וי"ט כסלו וחנוכה שמה ומאיר ומזהיר בבית המקדש השלישי!
 הרב לוי יצחק גרליק
 sichosacademy.org

Vesain Tal Umotor Livrocho

This year תש"פ, on Thursday evening, 7 Kislev (Dec. 5th), in *Maariv*, (in *Chutz Looretz*) we begin saying "Vesain Tal Umotor Livrocho" in the *Amidah*. We will continue doing so until *Erev Pesach* by *Mincha* בעז"ה.

Below are the possibilities for making up "Vesain Tal Umotor Livrocho", if one forgot:

1. If one reminded himself before he said the word "ה" of "מברך השנים" (ברוך אתה) ה' מברך השנים", he goes back to "Vesain Tal Umotor Livrocho" and continues from there.
2. If one already said the word "ה" of "מברך השנים" (ברוך אתה) ה' מברך השנים" but reminded himself before he started the next *Brocho* of "תקע בשופר" then he says "Vesain Tal Umotor Livrocho" and then continues "תקע בשופר".
3. If one already started "תקע בשופר", he continues until the middle of "שמע קולנו", and says the following: "ומלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו, ותן טל ומטר לברכה, כי אתה שומע וכו'".
4. If he finished "ברוך אתה" ה' שומע תפילה" but did not yet start "רצה" then he says here: "ותן טל ומטר לברכה, רצה וכו'".
5. If one started רצה and did not yet finish the *Amidah* (i.e. did not say the second לרצון יהיו), he goes back to ברך עלינו.
6. If one finished the *Amidah*, (he said the second לרצון יהיו) and reminded himself that he did not say ותן טל ומטר - he has to *daven* the *Amidah* a second time.
7. During the week-days, if one reminded himself during the next תפילה that in the previous one he did not say ותן טל ומטר (example: during *Maariv* he reminded himself that at *Mincha* he did not say ותן טל ומטר or at *Shacharis* he reminded himself that he did not say it in *Maariv*), he needs to *daven* two *Amidahs*.
8. If on Friday night he realized that at *Mincha* of Friday afternoon he did not say ותן טל ומטר, one does not *daven* two *Amidahs* on Friday night.
9. If he is in doubt whether he said "Vesain Tal Umotor" or not: For the first 30 days we assume that he did not say it, and he has to say the *Amidah* again. After 30 days he does not have to repeat the *Amidah*.

Wishing you a most joyous *Chodesh Kislev* and luminous *Chanuka* in the *Bais Hamikdosh Hashlishi!*

Rabbi Levi Y. Garelik
 Sichosacademy.org